



# Ny start för Sverige

Idag är en viktig dag för Liberalerna. Vi har under några månader haft en viktig intern process där vi diskuterat de vägval Sverige står inför och hur Liberalerna ska agera.

Idag har vi tagit ett viktigt steg för en liberal reformagenda för 2020-talet.

Innan jag går in på våra beslut så vill jag berätta om varför de beslut vi nu lämnar betyder så mycket för mig personligen.

Det är bara i möjligheternas land som ett flyktingbarn från Kongo kan växa upp till att bli partiledare för ett riksdagsparti. Detta är möjligt enbart för att vi lever i ett land där det är mindre viktigt var du kommer ifrån än vart du är på väg.

De allra flesta av oss som bor här vet vilket fantastiskt land Sverige är. Men jag tror att vi som startat våra liv i andra delar av världen ibland känner kärleken till Sverige ännu starkare.

För vi har upplevt alternativen och valt att just detta land ska vara platsen för våra liv.

Med det sagt så finns det ännu mycket vi måste göra för att Sverige ska bli möjligheternas land för alla, på riktigt.

Min väg in till politiken föranleddes av att jag såg fler revor i samhället.

Den sociala rättvisan var bakvänd - bidrag hade blivit viktigare än tanken att vi alla kan bidra.

Jag var förbannad över alla som stod i tv och hyllade feminismen – men samtidigt tittade bort när flickor var fängslade i familjens kontroll eller blev bortgifta mot sin vilja.

Jag upplevde hur rasismen drabbade afrosvenskar och invandrare under hela min uppväxt.

Jag insåg att det svenska samhället hade överskott på socialism men ett underskott på frihetliga värden som ”frihet under ansvar”, som ”att kunskap är makt”, eller som ”att aldrig kompromissa bort individens rättigheter”.

Folkpartiet var då och Liberalerna är nu det parti som delade denna insikt. Därför blev jag medlem i detta fantastiska parti i mitten på 90-talet. Vi kan ha olika åsikter och hårda debatter, men det som förenar oss är starkt.

Vårt uppdrag är och förblir att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Vi har i över hundra år identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet.

Jag kom tillbaka till politiken för att jag vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla.

Det ska inte spela någon roll om man bor på landsbygden eller i storstaden, i förort eller villaområde.

Idag får antidemokratiska idéer allt starkare genomslag. Friheten att själv få forma sitt liv hotas av extremister. De menar att vilken grupp du tillhör är viktigare än vad du drömmer om som individ.

Friheten att forma sitt liv hotas också här och i framtiden av en bristande integration, en bristande kunskap i skolan och bristande klimatpolitik. Av kriminalitet, arbetslöshet och brister i välfärden.

Liberalernas uppgift är viktigare än någonsin för att alla fritt ska få forma sitt liv.

Därför har partistyrelsen idag lagt grunden för liberalernas roll i nästa mandatperiod i svensk politik.

En roll för att Sverige bättre ska kunna hantera stora samhällsproblem med liberala lösningar.

Denna mandatperiod drar vi svensk politik i mer liberal riktning genom januarisamarbetet.

Slopandet av värns-katten stimulerar till arbete och studier. Försvaret förstärks kraftigt. Arbetsrätten moderniseras för att ge bättre skydd på en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Språkrav för medborgarskap blir äntligen verklighet. Nyetablering av religiösa skolor stoppas. Dessa reformer bidrar till ett mer liberalt Sverige.

Men, liberala sakpolitiska segrar till trots är min och Liberalernas uppfattning att de nuvarande regeringspartierna inte förmår svara upp mot de utmaningar Sverige står inför.

De förstår inte vilken tillväxtpolitik Sverige behöver, inte minst när vi ska resa oss efter pandemin.

De klarar inte av att säkra upp framtidens energiförsörjning, när vi på allvar ska ta itu med klimathotet.

De har inte fullt ut förstått vad som krävs för att ta itu med segregationen, kvalitetsproblemen i skolan eller gängvåldet som drabbar enskildas frihet.

Det saknas helt enkelt en framtidsvision i det här samarbetet. Djupa samhällsproblem som kräver långsiktiga och liberala lösningar återstår.

Samhällsproblemen kräver att Sverige efter nästa val får mer av liberal politik. Och bäst förutsättningar finns om Sverige efter nästa val får en ny statsminister och en borgerlig regering.

Men låt mig också ge hela bilden. Ingen ny regering kommer kunna tillträda utan att förhålla sig till något av ytterkantpartierna.

Jimmie Åkesson önskade Liberalerna ur riksdagen i Agenda i söndags. Jag kan försäkra honom om att våra känslor i den frågan är ömsesidiga. Det ändrar dock inte faktumet att de liksom Vänsterpartiet utgör en parlamentarisk realitet.

Den realiteten ska vi hantera genom hård konfrontation där våra värderingar och ståndpunkter kolliderar. Men att tro att det igen går att bygga en regering på att isolera ytterkantpartier är att bedra sig själv och valmanskåren.

Faktum är att dessa partier bara blivit starkare. De får redan idag igenom delar av sin politik när andra partier har samma uppfattning. Att bjuda på offerkoftan är bara kontraproduktivt.



Den som lägger sin röst på Liberalerna ska veta att vi kommer förvalta den för största möjliga liberala genomslag. Vi går till val på att förverkliga vår liberala reformagenda och är då öppna för att samtala med alla partier.

Mot den bakgrunden lägger partistyrelsen fram följande förslag till det partiråd som ska inkallas:

För det första: Liberalerna 2022 går till val på en liberal reformagenda för att lösa integrationen, höja kunskaperna i skolan och skapa framgångar i klimatomställningen.

För det andra: Förutsättningarna att genomdriva liberal politik är bäst om Sverige efter nästa val får en ny och borgerlig regering. För att en sådan regering ska kunna tillträda och styra landet kan Liberalerna i sakfrågor söka samsyn med riksdagens alla partier.

För det tredje: Vi kommer som parti aldrig medverka i en regering som inte säkrar liberala grundvärden.

Man kan lita på Liberalerna och jag vill förtydliga vad det innebär:

Vi kommer hedra januarisamarbetet så länge de tre andra partierna respekterar avtalet. Så länge dom känner samma ansvarstagande som vi för samarbetet och för att landet ska kunna regeras resten av mandatperioden.

Om vi i höst kommer överens om en budget för 2022, är det Liberalernas uppfattning att samarbetet därefter i ordnad form avvecklas.

Vi håller ingångna avtal denna mandatperiod men påbörjar nu förberedelserna för ett maktskifte inför nästa som ska möjliggöra en liberal reformagenda.

Liberalerna kommer i nästa valrörelse ha den mest ambitiösa och offensiva integrationspolitiken. Vi kommer vara det enda partiet med ett konkret program för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030.

För ett Sverige utan parallellsamhällen, där rättsstaten överallt står stark och där inga kvarter är frizoner för kriminella.

Liberalerna ska återta positionen som det ledande kunskapspartiet. Liberalerna har gått i främsta ledet för att vända utvecklingen i skolan.

Alla elever har rätt till kunskap, rätt till lugna och trygga klassrum och rätt till kompetenta lärare.

Alla elever har rätt till en skola där ingen lämnas efter, men där ingen heller hålls tillbaka.

Vi ska utveckla en klimatpolitik där det är viktigare att stoppa klimatförändringarna än att stoppa kärnkraften. En klimatpolitik som mäts inte efter hur mycket den kostar skattebetalarna utan hur mycket den får ner utsläppen.

Vi menar att förutsättningarna att genomdriva liberal politik är bäst om Sverige efter nästa val får en borgerlig regering. Inom borgerligheten finns en gemensam grundsyn på vikten att stärka friheten, rättigheterna, det personliga ansvarsantagandet och det internationella samarbetet med andra demokratier. Där finns de bästa förutsättningarna att stärka rättsväsendet, arbetslinjen och att prioritera välfärdens kärna.

Samhället får aldrig svika de mest utsatta. Jag tänker på dig som behöver assistans. Du som är våldsutsatt. Du som är äldre och är i behov av omsorg.



Om du behöver samhällets stöd ska du veta att samhällets stöd finns där för dig.

Därför vill vi i nästa valrörelse möta väljarna inte bara med vår egen politik. Utan också med ett gemensamt erbjudande om en ny start för Sverige med andra borgerliga partier.  
Så säkrar vi mest liberal politik och slår vakt om borgerlighetens liberala värden.

Men – på samma sätt som med Januariavtalet – är löftet naturligtvis inte villkorslöst.

Det förutsätter att vi kan enas om en politik med starka liberala inslag. Och det förutsätter att vi tillsammans kan hålla fronten mot idéer som strider mot den liberala värdegrunden.

Vill man inskränka demokratin eller rättsstaten eller bygga politiken på en inhuman människosyn, kommer det inte att ske med våra röster.

Vill man isolera Sverige från världen utanför och svika våra förpliktelser mot övriga Europa och världen, ställer vi inte upp.

Vill man föra en politik som inskränker de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och jämlikhet, kommer vi inte medverka till det.

Liberalernas uppdrag är att ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Det kommer vi kämpa för varje dag.

De demokratiska värdena måste försvaras. Varje tendens till rasism, ojämställdhet och intolerans ska bekämpas.

Ett liberalt Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt. Vi ska genom biståndspolitiken avhjälpa nöd och stärka demokratin i vår omvärld.

Jämställdheten i Sverige ska fortsätta gå framåt och kulturen- och public service ska fortsätta att stå fri och oberoende.

Nu är det drygt 500 dagar till att Sverige går till val igen. Bedömare säger att det kommer att bli ett smutsigt val. Att valrörelsen kommer präglas av polarisering och sociala medier kommer locka fram det värsta hos människor.

Mitt budskap är att det inte behöver vara så här.

Svenska folket vill inte ha smutskastning eller politiker som ägnar sig åt spel. De vill ha och efterfrågar lösningar för konkret förändring i vardagen.

Sverige behöver en politisk kraft som lyssnar på den breda majoriteten svenskar som vill se samarbete och lösningar som värnar vår frihet och vår framtid.

En politisk kraft som vet att, om vi modigt möter kunskapsstappet i skolan, integrationsproblemen och klimatförändringarna så kan vi skapa ett möjligheternas land för alla.

Den kraften är Liberalerna.

Tack för att du lyssnat!

