



## En forskningsnation i världsklass

I en liberal demokrati har forskningen en avgörande roll för att utveckla samhället för framtiden; Sveriges konkurrenskraft är beroende av forskning. Det övergripande målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara världens främsta forsknings- och innovationsland och en ledande kunskapsnation där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd. För att nå dit behöver forskningen präglas av både nytta och nyfikenhet. I budgeten för 2021 har Liberalerna drivit fram bland annat ökade basanslag inklusive ett bildningslyft, mer medel till forskningsinfrastruktur och nya excellenscentra för spjutspetsforskning.

**Satsning på excellenscentra.** För ett långsiktigt stöd till spjutspetsforskning genom riktade satsningar att möjliggöra rekryteringar av världsledande forskare. (2021: 20, 2022: 40, 2023: 40)

**Satsning på forskningsinfrastruktur inklusive ESS.** Behoven av forskningsinfrastruktur ökar inom alla forskningsområden. (2021: 740, 2022: 675, 2023: 570)

**Ökade basanslag till universitet och högskolor.** Viktiga medel för att stärka grundfinansieringen av svensk forskning. (2021: 1270, 2022: 913, 2023: 943)

**Bildningslyft.** Det behövs ett lyft för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. (2021: 20, 2022: 20, 2023: 20)

**Äldreforskning.** Mer fokus i forskning på årsrikas behov och hälsa. (2021: 10, 2022: 10, 2023: 10)

**Förstärkning av medel till Vetenskapsrådet.** Satsningar för att bland annat möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft. (2021:330, 2022: 459, 2023: 660)

**Ökad satsning på forskningsråden.** Prioriterade samhällsutmaningar är bland annat klimat och miljö samt hälsa och välfärd. (2021: 372, 2022: 475, 2023: 570)